



A Thousand Roots One Heart

We kijken terug op een mooi 2018, waarin we de grootste wens van het MDP in vervulling hebben mogen laten gaan met de aanschaf van een tractor. Voor het eerst sinds de oprichting van SuhuYini en het MDP tien jaar geleden is al de landbouwgrond van de vrouwen op tijd geploegd! Op naar een even mooi 2019. In deze nieuwsbrief lees je over een dag in het leven van een deelnemster en nemen we je mee in een aantal activiteiten en ontwikkelingen in het project. Veel leesplezier!

Een dag uit het leven van Mohammed Fatimata

Helaas kunnen we niet allemaal genieten van de gastvrijheid van de inwoners van Kasuliyili. Hierdoor kan het lastig zijn om je in te leven in de wereld van de deelnemsters van het MDP. Om toch een inkijkje te krijgen hebben we Mohammed Fatimata gevraagd om ons mee te nemen in een dag uit haar leven. Dat deed ze met alle liefde. En ja, je ziet het goed, de dag begint om half 5 's ochtends..

"Mijn naam is Mohammed Fatimata en ik ben een deelnemster van het Maltima Development Programma. Ik maak sheanut boter en ik werk op het land waar ik pinda's en okra verbouw. Ik ben al 25 jaar getrouwd met Mohammed en ben gezegend met zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Mijn jongste dochter is negen jaar, ze heet Barikisu en gaat naar groep vier. Ik vraag me soms af of mijn tweede kind naar de middelbare school had kunnen gaan als het MDP er niet zou zijn. Ik woon samen met vier van mijn kinderen, mijn man en zijn tweede vrouw".



4.30: Ik sta op zodat ik voor half 6 kan bidden. Ik maak daarna het vuur aan en zet een pot water op. Terwijl het water warm wordt veeg ik het huis.

7.00: Ik heb het ontbijt klaargemaakt en nuttig dit met mijn kinderen. Dan is er de uitdaging om ze op tijd naar school te krijgen. Hierna heb ik even tijd om mezelf te wassen.

8.00: Op dit moment start ik mijn werkdag met het verwerken van sheanut boter. Momenteel ben ik in de grill fase.

10.00: Ik doe de afwas en maak de lunch klaar voor mijn familie op het land. Ik breng de lunch naar hen toe. Het is een half uurtje lopen. Ik help hen op het land. Zij zijn al sinds de vroege uurtjes bezig.

16.30: We gaan samen naar huis. Na het doen van de afwas maak ik het avondeten klaar. Ik doe mijn gebed en hierna eten we samen.

20.00: Ik eindig de dag met mijn vijfde gebed. Ik badder de kinderen en daarna zit de dag er op en ga ik naar bed".



Winnaars prijsvragen

Wat vinden wij het leuk dat sommige van jullie gereageerd hebben op onze prijsvragen. De kruiswoordpuzzel is gewonnen door Chris en Anny de Wijs. De kleurplaat wedstrijd werd gewonnen door Stijn Sluiters (4 jaar). SuhuYini zal binnenkort de Ghanees getinte prijzen langsbrengen :). Gefeliciteerd!

Zevenheuvelennacht

Dit jaar deed een team van SuhuYini weer mee aan de Zevenheuvelennacht. Dit jaar voor een nieuw project: het opzetten van pluimvee activiteiten. Wat een team kregen we weer bij elkaar voor dit doel. Dankbaar zijn we... dankbaar voor de enthousiaste lopers, de gulle sponsors, Bureau Wijland voor de locatie, de prachtige ontmoetingen en mooie avond. Er is dankzij onze **17 hardlopers** en maar liefst **179 sponsoren 3.647,49 euro** bij elkaar gebracht om de pluimvee activiteiten gedegen op te zetten. Met Ghana werden in de weken naar de loop toe foto's en video's uitgewisseld. Lopers aan het trainen aan de ene kant en verbaasd en lachend commentaar aan de andere kant. Geïnspireerd door de lopers van 2018 heeft het MDP comité beloofd volgend jaar ook een groep te werven die tegelijkertijd met ons gaat lopen. Dat is toch de ultieme verbinding: samen lopen voor een mooiere wereld!



Project pluimvee

Zoals hierboven beschreven, is er dit jaar geld opgehaald voor een nieuw project waarbij het MDP wil gaan investeren in pluimvee. Dit heeft grote voordelen; het is een goede aanvulling op het dieet en het kan zorgen voor voedsel door het jaar heen (dus ook als de oogst tegenvalt). We zijn nu bezig om uit te zoeken hoe het pluimvee project het beste vormgegeven kan worden. Het MDP heeft verschillende pluimvee projecten van andere stichtingen bezocht en ook SuhuYini is begonnen met onderzoek doen naar deze activiteiten. Het wordt puzzelen de komende tijd: je hebt te maken met winstgevendheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, noem zo maar op. Wij gaan ervoor zorgen dat de lopers en sponsors zich hebben ingezet voor een top project!

Boi en Toyyib: Bellen en Excel

Een nieuwe ontwikkeling is gaande die de communicatie over de financiën lijkt te verbeteren. Comité lid Toyyib heeft van Boi een kleine verdiepingscursus Excel gekregen en maakt de rapportages nu meteen in Excel. Na het invullen van de rapportage door Toyyib, bellen Boi en Toyyib over de inzichten die deze rapportages geven en wat nog aangevuld kan worden. Dit scheelt een hoop brieven schrijven heen en weer en maakt het MDP ook weer een stukje zelfredzamer.

'Kleurrijke kaarsen'

Terwijl de dagen donkerder en kouder worden steken we steeds meer kaarsen in huis aan. Hoeveel mooier als je kaarsen branden voor SuhuYini? Marie Louise en Diego maken al sinds 2012 kaarsen van oud kaarsvet om geld op te halen voor SuhuYini. Wij vinden dat heel bijzonder. Spaar kleurrijke kaarsresten mee met ons voor nieuwe kaarsen of koop de kleurrijke kaarsen voor een warmere winter in huis. Kaarsen zijn in Nijmegen te koop bij Van Nature, Leder z'n vak, Anka cadeau en Othala. Kaarsresten kunnen ingeleverd worden bij Van Nature en binnenkort ook bij de Natuurvoedingswinkel aan de Gerard Noodtstraat. Of bij Marie Louise zelf:



marielouisevanderploeg@gmail.com / 0623853943. SuhuYini is heel dankbaar voor 'Kleurrijke Kaarsen'!

Hartelijke groet en mooie feestdagen toegewenst, Josh, Nina, Iris, Boi & Melissa