



A Thousand Roots One Heart

Terwijl wij een prachtige zomer hebben, zijn ze in Ghana blij met de start van het landbouw seizoen. Tot nu toe genoeg regen. De tractor is dit jaar voor het eerst in gebruik, al met al een hele goede start. Lees in deze nieuwsbrief hoe het gaat in Kasuliyili: het nieuwe comité lid, werken tijdens de ramadan en de voortgang van de tractor. Je kan ook nog een prijsje winnen! Veel leesplezier ☺.

Toyyib – een aanwinst!



Het comité van het MDP bestaat uit 8 leden. Vanwege het vertrek van één lid, is Toyyib aangetreden tot het comité. Goede gelegenheid voor een kort interview om meer te leren over deze aanwinst voor het MDP en SuhuYini. Want dat is hij!

Wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Toyyib Fuseini en ik kom uit Kasuliyili. Ik ben 24 jaar en mijn ouders werken op het land. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar verpleegkunde.

Waarom ben je lid geworden van het comité van het MDP? Zoals de vorige president van Ethiopië eens zei: 'De minderheid die gestudeerd heeft zou de ongeschoolde meerderheid moeten dienen met de kennis die zij hebben opgedaan'. Ik wil de maatschappij dienen met de kennis die ik heb opgehaald en een positieve invloed hebben op anderen. Dit is ook één van de redenen waarom ik deel ben geworden van het MDP. Het MDP heeft een positieve invloed op de maatschappij. Iedereen wil deel zijn van de ontwikkelingen die door het MDP worden veroorzaakt. Daarnaast denk ik dat ik met mijn achtergrond het MDP kan helpen om effectiever te werken.

Wat zijn je ervaringen als deel van het MDP tot nu toe? Ondanks de uitdagingen die er soms ook zijn, bevalt het comité me goed. De gehele organisatie heeft verbeteringen doorgemaakt sinds ik lid ben, van de selectie van vrouwen tot hoe ze gepromoveerd worden uit het project.

Wat is jouw taak binnen het MDP? Ik heb verschillende rollen binnen het MDP ondanks dat ik zo druk ben met school. Ik richt me vooral op het papierwerk, maar ik opper ook ideeën over hoe we met deelnemers om kunnen gaan.

Heb je een droom voor het MDP en Kasuliyili? Ik ben hier opgegroeid en ik ben me er bewust van dat er in Kasuliyili veel basisvoorzieningen ontbreken. Ik hoop dat Kasuliyili zich blijft ontwikkelen. Ik droom dat het MDP uit kan breiden naar andere dorpen en uiteindelijk naar heel Ghana.

Wil je nog iets meegeven aan de sponsors in Nederland? Jullie inzet verandert levens hier in Ghana. De oud deelnemers van het MDP leven een beter leven, zo kunnen ze de school voor hun kinderen betalen. De huidige deelnemers zijn financieel echt beter af met meer land om te verbouwen dan ze ooit van hadden kunnen dromen. Alle dank gaat naar SuhuYini en haar sponsors!

Ramadan – hard werken tijdens feestseizoen

“De ramadan is begonnen! Gelukkig zijn de eerste regens van het landbouw seizoen ook gekomen. Hierdoor valt de dorst mee. Een zegening.” Aldus Majeed, onze contactpersoon van het MDP. In Kasuliyili zijn de meeste mensen islamitisch. Dit betekent dat velen dit jaar in mei en juni meededen aan de Ramadan. Van zonsopkomst tot zonsopgang werd er gevast. Dit jaar viel de Ramadan tegelijk met het drukke ploegseizoen. Er was veel fysiek werk te verrichten en zonder eten en drinken is dit in de warmte niet makkelijk. In juni sloten ze de maand af met een groot suikerfeest, waarin iedereen feestelijke kleding aan deed en naar de moskee ging.





Tractor

In onze vorige nieuwsbrief deelden we het nieuws dat het MDP de tractor heeft aangeschaft. Met veel aandacht en blijdschap werd het in Kasuliyili ontvangen. Inmiddels zijn alle stukken land van de deelnemers geploegd. Uniek voor de vrouwen: ze hebben op tijd en op een gunstig moment hun land kunnen ploegen (net na een regen). De tractor is tweedehands. Hierdoor zijn er tijdens het eerste ploegseizoen al een aantal dingen kapot gegaan of moesten worden vervangen. Maar over het algemeen concludeert het comité dat ze een hele sterke tractor hebben gekocht en heel blij hiermee mogen zijn. Het is mooi om hun reflectie te horen over de eerste periode. *“Hiervóór droomden wij van een tractor en zagen we voor ons hoe het zou zijn. Maar pas als je echt ergens aan start, ontdek je wat werkt en wat niet. We leren elke dag en een volgend ploegseizoen zullen we zeker dingen anders aanpakken. Maar tot nu toe gaat het erg goed. We zijn trots en heel erg blij voor de deelnemers”* vertelt Majeed. De tractor heeft het ploegwerk er inmiddels op zitten. De Magasia, het informele hoofd van de vrouwen van het dorp, voegt toe *“Niet eerder sinds het begin van ons project in 2007 hebben de vrouwen zo’n goede gewassen gezien. Ik vind het heel bijzonder om dit mee te maken”*. Op het moment zijn de vrouwen dagelijks op het land te vinden terwijl ze hun land wieden, dat vol met mooie gewassen staat.



(Foto's: links zie je Rukaya die met de tractor meelift naar haar land. Rechts zie je Zilfawu haar land wieden.)



Oproep: loop jij de Zevenheuvelennacht voor SuhuYini?

Ook dit jaar gaan we met een mooie team van start bij de Zevenheuvelennacht (7 km). **Loop je met ons mee?** Geef je via <http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/> op en meld je daarna bij ons. Wil je meelopen, wees dan wel op tijd: deze afstand zit elk jaar erg snel vol. De vrouwen in Kasuliyili vinden het zeer bewonderenswaardig, maar ook hilarisch, dat wij voor hen gaan rennen in het donker en de kou.

Oproep: hulp gezocht!

Het bestuur van SuhuYini zoekt zo nu en dan extra ondersteuning bij het werk dat wij doen. Op dit moment zoeken wij ondersteuning bij **het ontwerpen van onze nieuwe flyer**. Deze gebruiken wij (en met name onze communicatie helden Marie-Louise en Diego van Kleurrijke Kaarsen) om bekendheid te geven aan ons werk o.a. op markten en bij informatiebijeenkomsten. Kun jij ons hierbij helpen? Laat het ons weten!



Val jij in de prijzen bij SuhuYini?

De komst van de tractor voelt voor de vrouwen van het MDP als een prijs uit de loterij. Daarom deze keer in het kader van prijzen een kruiswoordpuzzel en kleurplaat! Sla je slag 😊



1. Contactpersoon van het MDP.
 2. Hoofd van de vrouwen van Kasuliyili.
 3. Welke dieren hoeden vrouwen in het project.
 4. Huwelijksvorm waarin één man meerdere vrouwen trouwt.
 5. West-Afrikaans seizoen dat bekend staat om de droge en stoffige wind afkomstig uit de Sahara.
 6. Vrouwelijke boer.
 7. Het dorp in Ghana waar het project zit.
- Welk woord zie jij in het dik omliggende kader.**

Stuur uiterlijk **31 augustus 2018** je antwoord en/of je kleurplaat (t/m 12 jaar) naar: Klaproosstraat 9, 6641 AP Beuningen of info@suhuyini.org.

Hartelijke groet en een hele fijne zomer toegewenst, Josh, Nina, Iris, Boi & Melissa